

# Skaters zijn juist oké



Soms is het bij jonge lezers zoeken naar een onderwerp dat zó boeit dat lezen geen plicht maar plezier

wordt. *Skatespotting* zou wel eens zo'n boek kunnen zijn. Een makkelijk behapbaar verhaal over de belevenissen van Levi en zijn vrienden Joep, Kath, Jim en Kees. De skaters worden overal weggestuurd en bouwen dan maar in een oude loods hun eigen skatepark.

Maar in die houtzagerij gebeuren 's nachts dingen die niet kloppen. Ze besluiten naar de politie te gaan. Inez van Loon is kindercriminoloog en moeder van een skater. Het viel haar op dat er zo'n negatief beeld van skaters bestaat. En dat, vindt Van Loon, is helemaal niet terecht. Het verhaal is ten dele gebaseerd op de ervaringen van haar zoon in Bussum.

MM

**Inez van Loon: *Skatespotting***  
Clavis, € 12,95