

Recensie Jacob Bosma, Docent Nederlands en Jeugdboekenblogger van boeken op de lijst van de Jonge Jury 2011.

Levi, Joep, Kath, Jim en Kees zijn voortdurend op zoek naar een goede plek om te skaten. Op een dag ontdekken ze een verlaten houtzagerij en vinden ze de oplossing voor hun probleem: ze zijn niemand meer tot last en hebben een overdekte skatespot. Samen maken ze de loods schoon en met de materialen die nog op het terrein liggen, bouwen ze hun eigen skatepark. Maar dan komen Levi en zijn vrienden erachter dat ze niet de enigen zijn die de houtzagerij gebruiken...

Skatespotting is het eerste deel van de Skatewise-reeks, een serie boeken met een hecht groepje skateboarders als uitgangspunt. De verschillende tricks worden uitgelegd in een verklarende woordenlijst achterin het boek. Het originele uitgangspunt en de fraaie vormgeving tillen Skatespotting boven het gemiddelde uit. Het tweede deel van de Skatewise-serie is er al: Switchflip.

Ik vind het getuigen van lef dat je een onderwerp hebt gekozen -skateboarden- dat op papier niet altijd even makkelijk is om te beschrijven. De verschillende *tricks* spreken in beelden voor zichzelf, maar in woorden moet je als schrijver keihard werken om dat de lezer voor te schotelen. Dat is je gelukt. Daarbij is het boek toegankelijk geschreven, fraai vormgegeven en zal het skateboarders meteen aanspreken. Ik ben heel blij met je boek, want zoals je krabbelde, houden niet alle jongens van lezen. Dit is een *cool* boek over een onderwerp dat *street* is, geloofwaardig geschreven en de verhaallijn over de verliefdheid van Levi en Kath heb je niet te uitgebreid beschreven. Het was precies goed.

Oktober 2010