

Inez van Loon: Twee meisjes en het geluk  
ISBN: 9789044812381

Twee meisjes en het geluk is een boek dat twee verhalen bevat die heel vloeiend samenkomen tot één geschiedenisverhaal over China.

Mei groeit op in het China van 1900. Haar mannelijke voorouders zijn allemaal pottenbakkers en het is niet denkbaar dat Mei ook pottenbakster zou kunnen worden. Mei moet later trouwen en bij haar schoonouders gaan wonen. Het pottenbakken is lichamelijk ook niet mogelijk omdat Mei opgroeit in de tijd dat de voetjes nog ingebonden worden en Mei bereikt bijna de leeftijd daarvoor. Gelukkig heeft ze een neef Ping die haar heel stiekem toch de beginselen van het pottenbakken bijbrengt en Mei blijkt een natuurtalent voor het beschilderen van borden en vazen. Door een paar trieste voorvallen krijgt Mei de kans om toch haar droom te verwezenlijken.

Haar achterkleindochter Lin, waar het andere verhaal over gaat, groeit op in Amsterdam in Chinatown. Haar ouders hebben daar een Chinees restaurant en zijn altijd druk met de zaak. Zij vinden het niet fijn dat Lin zo westers aan het worden is en willen dat Lin op zaterdag naar de Chinese school gaat. Lin moet al zoveel meer meehelpen dan haar twee westerse vriendinnen en verzet zich hier heftig tegen.

De hoofdstukken worden om en om door Lin en Mei verteld. In het begin is dat natuurlijk wennen, maar de verhalen zijn zo boeiend geschreven dat je op een gegeven moment nog maar één ding wilt en dat is weten hoe het afloopt.

Een prachtig boek dat je vanaf tien jaar op een mooie manier uitleg geeft over een gedeelte van de Chinese cultuur. Een aanrader.